

## **Tentoonstelling en herdenking in het parochiecentrum te Hoegaarden op zaterdag 15 oktober 2011, 14 tot 17 uur- Iedereen van harte welkom**

### **De Missieactiviteiten van de Zusters van de Vereniging met het H.Hart in Congo**

In 1926 gaf de Congregatie van de Zusters der Vereniging met het Heilig Hart (Moederhuis Hoegaarden) gevolg aan de oproep van Z.H. Paus Pius XI, door Zusters te zenden naar missieposten – gesticht door de Paters Jezuïeten – in Congo.

De eerste bestemming was Kingunji, in het Diocees van Kikwit, op ongeveer 500 km ten oosten van Kinshasa.

Vier zusters maken deel uit van de eerste groep zendelingen. Deze zusters worden vergezeld door een lekenhelpster –de verpleegster Lousie Vander Velpen van Hoegaarden. Gedurende zes jaar zou zij een toegewijde medewerkster zijn van de zusters, om vervolgens karmelietes te worden in België, en in die hoedanigheid terug te keren naar Congo.

De groep vertrekt op 13-08-1926 aan boord van de ‘Anversville’.

Op 02-09-1926 ontschepen zij in Matadi. De Zusters begeven zich naar Kisantu bij de Zusters van O.-L.-Vrouw van Namen. Juffrouw Vander Velpen reist naar Kinshasa (Leopoldville). De bedoeling is een stage doormaken respectievelijk in het missiewerk en de verpleging in de tropen.

De reis gaat voort, eerst op de Kongostroom, vervolgens op de Kwango en de Kwilu. Men bereikt Leverville op 20-10-1926. Daar worden onze missionarissen zeer hartelijk onthaald door de ‘Soeurs de Sainte Marie’ van Namen. Verplicht te wachten op de dragers wordt het hier een tweede stage. Op 29-10-1926 arriveren de 120 dragers, onder leiding van Frère Raymond. Gedurende vijf dagen worden Zusters en bagages (basismateriaal voor de nieuwe post) door de Afrikaanse rimboe gedragen: savanne, moerassen, riviertjes, deels doorwaadbaar, deels voorzien van lianenbruggen of bruggen van boomstammen. En voortdurend is het een klimmen en dalen, gezeten in een ‘tipoy’ (draagstoel vervaardigd met bamboestokken).

Op 04-11-1926 bereikt de karavaan eindelijk de missiepost van Kingunji. Met de veerpont steekt men de Lukula (bijrivier van de Inzia) over, en op de andere oever wordt de groep begroet door Pater De Ceuleer en 400 jongens: enthousiaste kreten ter verwelkoming! Dan komen vrouwen, meisjes en kinderen toegelopen. Zij willen de kleren en de handen van de zusters aanraken.....en maar dansen en vreugdekreten slaken. Bij het huis van de paters verschijnt de rijzige gestalte van pater Thienpont die gelukkig is de zusters te mogen verwelkomen.

Allen, paters, zusters, het volk gaan de kerk binnen om de Heer te danken die de nieuwgekomenen tot het missieapostolaat riep. Vandaar naar de veranda van het zusterhuis. De vier zusters en juffrouw Vander Velpen zijn eindelijk thuis.

Op maandag 08-11-1926 beginnen de missionaire werkzaamheden: catechese, dispensarium, weeshuis, voorbereiden en uitdelen van maaltijden. Het aantal kinderen neemt vlug toe. Met kerstmis zijn er ongeveer 300 en met Pasen meer dan 400. Monseigneur Devos, bisschop van Kikwit, komt op bezoek en op 21-02-1927 celebreert hij de eerste mis in de huiskapel van de zusters. In april 1927 start Zuster Jeanne de la Croix met de klassen; er zijn 17 vrijwilligsters. Er moesten heel wat vooroordelen overwonnen worden om het aantal van 50 leerlingen te bereiken.

En zo gaat het verder. Er zullen in totaal 27 zusters van de congregatie van Hoegaarden werkzaam zijn in Congo. Zuster Marie-Lucie zal de laatste zijn. Vertrokken in 1946 keert zij als laatste terug naar het moederhuis te Hoegaarden in 1994. Onder die zusters van Mariadal in Congo zijn er ook zusters Hoegaardiërs uit de families Vander Velpen en Lodewijckx.

### **Ook andere Hoegaardse zusters gaven gehoor aan de missionaire oproep**

Diezelfde familie Vander Velpen, zal dochter Louise naderhand als karmelietes terug naar Congo zien vertrekken als missionaris, maar ook de dochters Elise en Helena zullen missioneringswerk verrichten als kloosterzuster. De eerste trekt naar Basoetoland (Zuid Afrika), de tweede gaat naar Columbia.

En dan is er nog zuster Julia Vandermolen (1905-1994), die werkzaam is geweest in Kinshasa en zuster Jeanne Boesmans (1935), die verpleegster-missionaris was in India.

### **En dan waren er nog mannelijke Hoegaarders-missionarissen**

De gebroeders Gustaaf en Edmond Taverniers, redemptoristen en Leon Vandermolen en Marcel Debroeck, scheutisten, hebben mooi werk geleverd in missiegebieden.

### **Een herdenking gaat door in het parochiecentrum op zaterdag 15 oktober tussen 14 en 17 uur.**

Een tentoonstelling, een PowerPoint voorstelling, een film, en een gelegenheidspublicatie... zullen hulde brengen aan onze Hoegaardse missionarissen en aan de zusters van Mariadal.

De heemkundige kring 't Nieuwhuys, de parochiegemeenschap Sint-Gorgonius, de Oxfam-Wereldwinkel, de missienaakring en Missio nodigen iedereen van harte uit